



DE OEFENMEESTER

Orgaan van de Vereniging van
Voetbaloefenmeesters in Nederland

Redactie: C. A. v. DIJKE, Navanderstraat 3 B, Rotterdam.

Bestuur: C. J. BUENTING, Voorzitter, Nic. Maesstraat 59, Amsterdam; C. H. W. LE BOIS, Vice-Voorzitter, Javastraat 33rood, Dordrecht; J. v. d. LECK, Secr.-Penn., Steenen Camer 47, De Bilt, Tel. 28069—K 3400; C. A. v. DIJKE, Navanderstraat 3 B, Rotterdam; P. HUISKEN, Lyceumstraat 95. Oldenzaal; W. BRINK, Saroleastraat 5, Heerlen; E. F. MEULEMA, Oude Kijk in 't Jatstraat 22, Groningen.

Abonnementsprijs f 5.— voor niet-leden.

Nadruk zonder bronvermelding verboden.

Bij de geboorte van De Oefenmeester

Weer een stap voorwaarts!

Ons eerste orgaan is ter wereld! Eindelijk is het ervan gekomen en wij zullen hopen, dat ons pasgeboren kindje een goede toekomst tegemoet zal gaan en dat wij, ouders, nog heel veel plezier van hem zullen mogen beleven. Het kindeke moest een naam hebben: „De Oefenmeester” heb ik hem gedoopt, of weet één van jullie een betere? B.v. Trainersklok, oefenbaken, goal, cross-pass, de switch, buitenspel, fair-play, ik zou gaarne Uw mening horen.

23 Maart 1946 werd onze „Vereniging van Voetbaloefenmeesters in Nederland” opgericht. Deze belangrijke gebeurtenis voorzag in een lang gevoelde behoefte, er moest contact komen tussen onze oefenmeesters, in het belang van ieder en in het belang van ons mooie voetbalspel.

Vanzelfsprekend liep in het begin niet alles op rolletjes, niet ieder begreep de juiste strekking van de Vereniging, maar in ieder geval..... De Eerste Steen was gelegd.

De Eerste Steen voor een gebouw-in-wording, een gebouw, dat rusten moet op een hecht fundament, een gebouw, dat groot moet worden en schoon! Een gebouw, dat plaats moet bieden voor elke serieuze, welwillende, Nederlandse Oefenmeester. Waar hij zijn toevlucht kan zoeken, zijn verlangens en wensen naar voren kan brengen, zijn klachten indienen, vragen stellen; kortom Onze Vereniging van Voetbaloefenmeesters in Nederland moet zijn een Instelling ter Bevordering van ons Trainerspeil, een Instelling, die ons in onze mooie, maar zeer moeilijke functie steun verleent en ons op De Oude Dag een garantie biedt.

Het doel van ons orgaan

Het doel van ons orgaan is: Het contact tussen onze oefenmeesters hechter te maken. Dit kan geschieden, als elk onzer eens de moeite wil doen om in zijn pen te klimmen en ons een artikel toestuurt. Dit schrijven behoeft niet van grote journalistieke waarde te zijn, het kan gerust zeer eenvoudig zijn. Geneer je dus niet en keus is er genoeg. Er is te schrijven over techniek, tactiek, spelsystemen; aardige voorvallen in wedstrijden of tijdens de training kunnen vermeld worden.

Wij hebben het plan om een Vraagrukbriek in te schakelen, waarop door ons gezamenlijk een oplossing gegeven zal worden. Want ieder voor zich heeft toch wel eens een verschil van mening in zijn vereniging, en is alleen niet in staat om zijn tegenpartij van zijn ziens- of werkwijze te overtuigen; leg dan de kwestie aan ons voor en mogelijk wordt dan de oplossing gevonden en ons advies aanvaard.

Dus nogmaals, Heren Oefenmeester, werkt allen mee aan de groei van onze pas geboren baby en voedt hem met de zo onontbeerlijke vitaminen, want eenzijdige voeding veroorzaakt ziekte, hetgeen wij vermijden willen. Onze baby moet opgroeien tot een flinke, sportieve knaap, waarop wij allen trots kunnen zijn.

Een sportknaap, die de Latijnse spreuk „Mens sana in corpore sano” alle eer aandoet, die dus met een stevige body en een gezond stel hersens zich een weg baant door de edele voetbalsport. Een knaap, wars van huichelarij en mooi-doenerij, een knaap, die een ieder fier in de ogen durft kijken en niet bang is om elkeen ongezoeten de waarheid in het aangezicht te slingeren..... in het belang van onze Voetbalsport.

C. A. VAN DIJKE